

# RÄVARNA I DET GULA HUSET



Illustrationer  
Jonna Markkula

Annemari  
Karjalainen

Emilia  
Säles

Minna  
Ahokas

Den lilla rävungen Burre  
bor i ett gult hus i skogsbrynet  
tillsammans med sin  
mamma och pappa.





# RÄVARNA I DET GULA Huset





Burre gillar att spela fotboll.  
Han har många kompisar i laget.  
Men han önskar ibland att han haft syskon  
där hemma som han kunde göra roliga saker med  
när föräldrarna inte hinner leka med honom.



En morgon frågade  
pappa vid frukostbordet:

– Vad skulle du säga om det flyttade in  
två små rävungar hos oss?

Burre såg förvånad ut och pappa fortsatte:

– Någon ringde oss igår och berättade att  
två små rävungar behöver ett hem.  
Deras föräldrar kan inte ta hand om dem.



Först tyckte Burre att det kändes ledsamt att föräldrarna inte kunde ta hand om sina ungar, men sedan sken han upp och sa:  
– Jag skulle alltså få två småsyskon på en gång?

Burre såg för sig hur de lekte kurragömma och tafatt alla tre tillsammans.  
– Jättekul! ropade han.





Och så flyttade de små rävungarna Vindi och Frosti in hos familjen. Burre, Vindi och Frosti lekte mycket, men ibland var de bara tillsammans utan att göra något särskilt.





Livet i det gula huset var lykkelig  
och det var full fart hela tiden.



Ibland tyckte Burre  
att Vindi och Frosti  
betedde sig lite  
konstigt.

Vindi kunde bli  
vettskrämd  
av småsaker,  
tyckte Burre.






Frosti i sin tur blev lätt arg och beskyllde Burre för de mest konstiga saker.

Lyckligtvis fanns  
mamma och pappa där  
och hjälpte syskonen  
att fortsätta sin lek  
så att alla hade  
det roligt igen.





En gång blev Burre  
riktigt irriterad  
på Frostis beteende.

Då tog mamma Burre i sin famn,  
smekte honom över pälsen och förklarade:  
– Ibland när barn känner sig väldigt rädda kan det vara  
svårt för dem att tro att de någonsin ska bli trygga igen.  
Då kan de tycka att det är bättre att själv bli arg  
och skrämma bort alla andra. Frosti menar inget illa.  
Men det är bra att du alltid kommer och pratar med mig  
eller pappa. Vi hjälper dig alltid.



En dag var det stök och bök i det gula huset.  
När Burre släpade sina fotbollsgrejer mot dörren,  
hörde han pappa ropa:  
– Vindi och Frosti, skynda er till bilen  
så att vi inte blir försenade!

Då förstod Burre att något var på tok.

- Pappa! ropade Burre. – Min fotbollsträning börjar snart. Pappa ryckte till och suckade.
  - Jag är jätteledsen Burre. Jag glömde att du har träning idag och nu hinner jag inte skjutsa dig längre. Burre avbröt pappa och skrek ännu högre:
  - Det kan inte vara sant! Nu igen!
- Vi ska öva målsparkar och det är viktigt!



Burre slängde väskan och bollen på golvet.  
– Jag är jätteledsen. Jag måste skjutsa Vindi och Frosti för de ska träffa sina föräldrar, och det är viktigt att vi är där vid överenskommen tid, förklarade pappa.

Så fortsatte han:

– Gör dina läxor och sedan kan du kanske öva målsparkar på gården?

Vi pratar mer när vi är tillbaka.







Vindi rusade ivrigt iväg till hallen. Pappa hjälpte honom på med jackan. Frosti släntrade efter. Trots att Frosti gärna ville träffa sina föräldrar var det tråkigt att avbryta leken. Och nu var han också ledsen för att Burre inte kunde komma iväg till sin träning.

Burre blev kvar hemma, arg och ledsen.  
– Varför får alla mina kompisar  
alltid gå på träning, men inte jag?  
tänkte han. – Det är dumt att pappa  
skjutsar Vindi och Frosti nu igen,  
men jag måste stanna hemma!





För Burre kändes det som om Vindi och Frosti var viktigare för pappa än han. Burre visste inte var Vindi och Frosti träffade sina föräldrar och vad de gjorde på träffarna. Men han visste i alla fall att de blev bjudna på något gott när de träffades. Det gjorde Burre ännu argare.  
– Ingen tänker på hur det känns för mig, tänkte Burre sorgset

När pappa kom tillbaka med Vindi och Frosti drog sig Burre undan i sitt rum. Pappa följde efter honom och frågade:  
– Kan vi prata nu?  
Burre svarade inte, men lät pappa sätta sig bredvid honom.



- Förlåt Burre, sa pappa.
- Jag borde ha sett till att du kom iväg till fotbollsträningen. Jag vet hur viktig den är för dig. Burre hade gråten i halsen. Han nickade och sa sedan:
  - Det skulle också vara roligt om du kom och tittade på våra matcher någon gång.



Pappa la armen runt Burre.  
– Jag lovar att se till att  
du kommer iväg till träningen  
i fortsättningen. Det är  
viktigt att Vindi och Frosti  
får träffa sina föräldrar,  
men det är lika viktigt  
att du får göra saker  
som är viktiga för dig.  
Och jag vill verkligen  
titta på när ni spelar.



Sedan gav pappa Burre en puss på pannan.  
– Ska vi gå och äta? Vi kan planera samtidigt  
hur vi ska få skjutsarna till träningarna att fungera.  
Det vattnades i munnen på Burre.  
– Ja, det gör vi.



I köket var Vindi på vilt humör.

– Vi fick kex, vi åt kex! retades Vindi med Burre.

Och Burre blev ledsen igen.

– Var tyst nu Vindi, retas inte med flit! fräste Frosti.

Burre kände sig lite bättre till mods när Frosti försvarade honom.

– Burre är besviken för att han missade fotbollsträningen, sa pappa med allvarlig röst.

– Och jag har inte fått godsaker som ni! la Burre till.







Vindi och Frosti tittade förvånat på Burre. Var Burre avundsjuk på dem, fastän han fick bo hos sin mamma och pappa? Vindi och Burre tittade på varandra. Sedan sa Vindi:  
– Jag visste inte att Burre blev ledsen. Det blev tyst i köket en stund. Sedan sa Frosti:  
– Kan vi gå och titta på Burres match tillsammans någon gång?

Barnen nickade ivrigt och tittade på pappa.  
– Det går säkert bra, sa pappa.  
– Vilka bra idéer ni har, tyckte mamma  
och fortsatte, – ska vi gå ut på gården  
om en stund och öva målsparkar tillsammans?




Alla små rävar höll ivrigt med.  
De åt snabbt upp maten och  
sprang ut i hallen för att klä på sig.



Meidän sakki®  
Förbundet för Familjevård i Finland rf  
Meidän sakki® är Förbundet för Familjevård i Finland rf:s varumärke

ISBN 978-952-69585-0-7 (PDF)  
Text Annemari Karjalainen, Emilia Säles och Minna Ahokas  
Översättning Barbro Sipilä, Ab ABC Text  
Illustrationer och ombrytning Jonna Markkula

2021



Rävungen Burre bor i ett gult hus. Burre längtar efter sällskap och en dag får han två nya syskon: Vindi och Frosti. Burre har det trevligt tillsammans med syskonen, men ibland blir det också gräl. Att pussla ihop vardagen är inte alltid så lätt.

Med hjälp av berättelsen om rävfamiljen kan man tala om livet och syskonrelationerna i en familjevårdsfamilj även med mindre barn.